

Skovturen 2018

Skovturen 2018, der blev afholdt den 20. juni, var en herlig tur, fyldt med indtryk af det danske landskab når det er smukkeste, og nostalgiske oplevelser af ting og sager der var engang, tillige med hyggeligt samvær i bussen og under pit-stoppet i det grønne samt under den veltillavede frokostbuffet.

Turen gik til Danmarks Samlermuseum i Lendemarke på Møn. Vi var i god, tid så chaufføren tilbød at køre ad små hyggelige veje i noget af Danmarks smukkeste landskab. Det blev en meget flot tur – chaufføren vidste, hvad han havde med at gøre, så vi fik god guidning undervejs. Turen gik over Vester Egesborg, Hammer Bakker, Lundbygård, Gl. Lundby, Udby, Allerslev, Tågeby, Viemose, Kalvehave og over den ny-renoverede bro til Møn. Turen var meget afvekslende med bakket landskab, skov, havudsigt og flere former for landbrug, herunder store marker med juletræer på Lundbygård. Det kan anbefales at gøre turen efter i egen bil, én dag hvor man vil ud med frokostkurven.

Besøget på Danmarks samlermuseum var en stor oplevelse. Ved velkomsten sagde vores kontaktperson, at de samlede på alt undtagen gæld og lommeuld. Sandheden i dette udsagn fik vi syn for i museet, der var fyldt med ting og sager i en sådan grad, at de havde udvidet lokalekapaciteten flere gange, hvorefter de hurtigt kom i pladsnød igen. Det var da også vanskeligt, at komme i tanke om ting der kunne mangle på museet. For blot at nævne noget af hvad der var at se; så var der købmandsbutik, frisørsalon, smedje, radio og TV forretning og værksted m.fl., alt som det var indrettet i midten af forrige århundrede. Meget a pro pos var der også udstillet alskens uniformer herunder mange husaruniformer lige fra gallauniformen over M44, M62 og M71 med både store og små falke.

Se fotos fra museet herunder.

Museet driver også en frokostrestaurant, hvor der var aftalt en herlig frokostbuffet til os. Der manglede sandelig ikke noget, hvilket fik skribenten til at tænke på, at det egentlig var en ganske prisbillig tur.

Ved museet er en bunker, hvor vi kunne overvære et foredrag om, hvordan man opholdt sig i bunkeren under flyangreb i 2. verdenskrig. Foredraget var rigt illustreret med lyd og lysindtryk, så man kunne få en fornemmelse af, hvor utrygt det havde været, selvom det naturligvis var bedre, end slet ikke at have et sted at kunne søge ly for eventuelle bomber.

På hjemturen lavede vi også et sidespring; chaufføren tilbød at køre os op til den lille ø Nyord, der ligger umiddelbart nordvest for Møn, hvortil den er forbundet med en dæmning. Den lille landsby af samme navn som øen, er kendt for at have forbudt al biltrafik i landsbyen, med undtagelse af de faste indbyggere. Gæster til landsbyen må parkere på en stor parkeringsplads, der er anlagt umiddelbart uden for bygrænsen. Det var en ren fornøjelse, at gå en tur i landsbyen, fri for biltrafik, så vi roligt kunne brede os på kørebanen.

Alt i alt var det en rigtig god skovtur – så god at det må animere til at flere vil deltage næste år, så vi kan få fyldt bussen op, det vil gøre turen endnu billigere. Stor tak til formanden og den øvrige bestyrelse for arrangementet!

Preben Knorrenborg



Alskens uniformer af flere årgange.
Frisørsalon fra 1960'erne.



El-bilen er ikke et nyt fænomen, her er en årgang 1914.
Købmandsbutikken med varer fra 1950'erne.